



Vänortsföreningen Eskilstuna-Usangi Nyhetsbrev

Jambo ! Nu närmar vi oss julen med stormsteg och ett nytt år. Tänk vad fort allt rullar på. Årets novembermöte genomfördes på ABF den 26 november och temat för kvällen var uppföljningsresan till Usangi under hösten.

Edit och Ulrika informerade och visade bilder och berättade att huvudsyftet var att träffa våra fadderbarn och se hur vår förskola, som numer kallas "Den svenska skolan", utvecklas samt träffa den nya lokala styrelsen där Mma Neatness är ordförande. De lyckades träffa de flesta av "våra barn" och även göra hembesök där de konstaterade att många av familjerna har det mycket fattigt fortfarande trots att det syns framsteg i vår vänort.



En bild som delvis fortfarande är aktuell i Usangi.



På bilden ser vi hur Örjan med hjälp av Peter Patrik snyggar till det sista rummet på skolan.

Ett skolkök är ett stort önskemål där insamlade pengar går oavkortat till skolköksinsamlingen. På den andra förskolan där kyrkan sponsrar lärarna ville man ha en ny toalett då den nuvarande var "så dålig". Örjan var fast besluten att visa att det går att renovera och ta vara på det som är dåligt och kanske utslitet. Han diskuterade med personalen och de hade inga förhoppningar på att det skulle gå att göra något av den gamla toaletten. Så ... Örjan och Peter Pa-

Habari

trik rensade toaletten och snyggade till den på bästa sätt.



Detta är före och nedan. ser vi resultatet efter restaureringen.



Vi hoppas nu att man även i Usangi lär sig att vårda och reparera i stället för att bara önska nytt. Bra jobbat Örjan och Peter Patrik!

Åter till barnen. Edit och "Ullis" lyckades besöka eller att barnen kom och besökte dem hemma hos Mma Neatness. Totalt blev 131 av 140 barn fotade och intervjuade, men som ni ser blev det några barn som det inte gick att få tag på. Alla faddrar till de kontaktade barnen skall nu ha fått en julkhälsning.

Flera av de ej nådda barnen går i skola på andra ställen och kommer inte hem allt för ofta. Så givetvis finns det nu flera faddrar som känner sig lite besvikna. Edit har kontaktat Mma Neatness och bitt henne att söka upp dessa barn och ta ett foto och be dem skriva lite om hur de upplever sin situation.

Vilken skillnad det är nu mot för ca tio år sedan. Då fick vi skicka brev och många hade inte mobiltelefon utan man fick fotografera med en vanlig kamera (en sådan det inte går att ringa med) I dag ringer Edit och pratar med Mma Neatness och hon i sin tur kan skicka efterfrågade uppgifter per e-post. Vi ser fram emot att alla faddrar skall få ett brev och foto från "sitt barn" inom sinom tid.

Att skolan i Tanzania är lite annorlunda än den svenska skolan men vi vet att skolan är viktig för alla barn oavsett var.

Resenärerna hade med sig många olika saker att dela ut på plats. Barnen fick även studiemedel av gruppen i form av blyertspennor, skrivblock, linjaler men även varsin tandborste mm. Många av barnen har långa skoldagar trots att de inte är så gamla. Alla barnen svarade Edit och "Ullis" att de hjälper till hemma med hushållsarbeten så som att hämta vatten, städa runt sitt hus, diska och tvätta sina kläder. Hemläxor från skolan utför de därför sent på kvällen, när mörkret kommit och efter att allt annat arbete är gjort. Vissa familjer har inte tillgång till el vilket innebär att de får använda solcellslampor eller ljuset från elden för att kunna studera. De äldre barnen som går i gymnasiet bor oftast på sin skola. Och kommer hem mer sällan.

Resenärerna besökte även **Krukmakeriet**. Som är ett strålande exempel på ett lyckat projekt och är i dag en verksamhet som har utvecklats mycket positivt och var på sin tid banbrytande då det gäller att ta vara på kvinnors möjlighet att driva och utveckla företag. Gruppen besökte krukmakeriet för att följa upp verksamheten och intervjua kvinnorna om "läget" Krukmakeriet är idag självgående men har tyvärr en dålig förtjänst för de som arbetar där.

Kvaliteten på produkterna är trots det väldigt hög. De besökte även Yrnesskolan UVTC. På senare tid har stödet från föreningen till UVTC varit minimalt, skolan fungerar men standarden på utbildningarna är låg. Resenärerna kunde konstatera att behovet av stöd är stort både vad gäller utrustning och pedagogik.

Jim Ågren informerade på novembermötet om sitt Biblioteksprojekt. Man kan nog konstatera att om inte Jim gör sina uppföljningsresor med jämna mellanrum så skulle nog projektet stanna upp. MEN det lever och går framåt. På biblioteket finns datorer och läromedel samt en bibliotekarie som sköter verksamheten efter Jims planering. Fantastiskt!!

Vi önskar alla våra vänner runt om i Sverige (och i världen) en riktigt God Jul och Ett Riktigt Gott Nytt År! Vi kan konstatera att med er allas hjälp så får många barn i Usangi en bra start och en god möjlighet till ett bättre liv!

Tack till er alla ni som stöttar Usangi föreningen!