



Vänortsföreningen Eskilstuna-Usangi Nyhetsbrev

Jambo !Nu är det vår!

Ja just nu här i Mälardalen har våren stött på patrull, men den kommer. Det som inte stötte på patrull var vårt årsmöte som genomfördes på ABF den 26 mars. Som vanligt var vi runt 25 stycken som hade kommit, och även "som vanligt" bjöds de närvarande på kaffe/te samt "gofika" och givetvis blev det lotteri och en viss försäljning. Det som inte var som vanligt var att vår duktiga kassör Gerd Zeller hade av sagt sig omval och lämnar nu styrelsen. Ett stort avbräck då vi inte har lyckats finna en ny kassör. Finns det någon "där ute" som är villig att axla manteln? Hör av dig. Gerd har lovat att hjälpa en ny kassör i gång.

Vår sekreterare Sven Svensson hade likaså av sagt sig men kommer under en tid finnas kvar som ersättare. För övrigt är styrelsen intakt som förra året. På mötet informerade Jim Ågren och visade bilder på sitt Biblioteksprojekt.

Till Lill Ågrens minne .

Nu är det invigt och klart. Jim har även anställt två bibliotekari-er.



På bilden ses det nya biblioteket som Jim lyckades "få till" på rekordtid. Han har Peter Patrik och Mma Neatness till hands när han inte själv är på plats.

Jims tanke med hela projektet är kunskap. Det innebär att biblioteket är öppet för alla och där skolorna i regionen nu har tillgång inte bara till böcker utan även till datorer.



Habari

Biblioteket skall vara en samlingsplats för alla i Usangi där man kan sätta sig och läsa i en bok och kunna få hjälp och stöd om det behövs. Just att träna sig att läsa på engelska är en stor möjlighet för Usangiborna.

Jim har även köpt in böcker på Swahili. Att få möjlighet att sitta ned och läsa, kanske en sagobok, är faktiskt få barn förunnat i denna del av Tanzania.

Här finns även sex datorer med internetuppkoppling och alltid tillgång till stöd och hjälp av utbildad personal. Jim önskar att vi kan stötta honom med framför allt engelsk litteratur och då gärna barnböcker då detta inte är så vanligt att barnen får tillgång till.



Jim med bibliotekets personal.

Ett fantastiskt projekt som kommer att utvecklas ytterligare då vi tänker på samarbete mellan olika skolor och även vuxna som nu har fått en mötesplats.



En bild som även visar lite av interiören.

UVTC, alltså yrkesskolan, är fortfarande "sådär" men som ni såg på bilden har UVTC tillverkat borden i Biblioteket och även några av bokhyllorna. Stolarna fick man köpa utifrån.

Jim tror på att även yrkesskolan kommer att kunna få en mer positiv utveckling genom ett nära samarbete med biblioteket.

Jim Du är fantastisk!

Våra övriga skolor som vi är engagerade i, (Förskolan och "Den Svenska skolan"), fungerar mycket bra. Barnen trivs och det rullar på "som det ska". Om ni kommer ihåg väggmålningarna som vi berättade om i förra numret så kommer Jim att engagera samma konstnär till biblioteket. (alltså de barnen)

Det som planeras som vi nämnde förra gången är ett nytt kök och en insamling pågår just till detta skolkök. Som det ser ut just nu är det mycket troligt att köket kommer att kunna byggas redan i höst då vi som vanligt kommer att besöka Usangi.

En nyhet är att nu är asfalteringen klar ända nerifrån Mwanga och upp genom själva centrumet i Usangi.

Det har hänt mycket i Usangi på de 30 år som vänortsföreningen har verkat i Usangi.

Vi hoppas att ni alla faddrar fick er julhälsning från "ert" barn, men Edit hann inte träffa samtliga 142 barn så tråkigt nog blev säkert någon utan sin julhälsning. Vi kan konstatera att Mma Neatness som "platsansvarig" gör ett fantastiskt arbete med att följa upp och fördela de pengar som skickas ned till "våra" barn.

Styrelsen har tidigare bestämt att vi inte skall ta in nya barn, fast visst finns det behov, men det viktigaste för oss just nu är att de barn som vi har skall få det stöd som behövs till de blir klara med gymnasiet eller får ett jobb. Vi ersätter därför bara med en ny sponsor när den gamla sponsorn av någon anledning inte längre kan fortsätta sitt åtagande.

TACK till er alla som stödjer vår verksamhet i Usangi!

Vi önskar alla våra vänner runt om i Sverige (och i världen) en riktigt skön sommar och vi hoppas att ni fortsätter stötta verksamheten i Usangi. Kanske ni rentav är intresserade att göra ett besök och kolla in Biblioteket och Svenska skolan?