



Vänortsföreningen Eskilstuna-Usangi Nyhetsbrev

Jambo Usangivänner!
Usangiföreningens årsmöte är genomfört. Och i år fick vi låna Attendos lokaler ganska centralt beläget i Eskilstuna.

Något färre än vanligt hade hört sammat vår inbjudan detta år. Det stora som hände på mötet var att vår ordförande sedan många år hade av sagt sig omval då jobbet tar allt för stor del av tiden, likaså familjen. Alltså svårt att hinna med.

Vi tackar dig Lena för de år du lagt ner på Vänortsföreningen och din plats känns extra tom då valberedningen inte lyckats att få fram en ersättare.

Årsmötet valde att Sven Svensson (nuv sekreterare.) ska "vikariera" tills man kan tillsätta en ny ordförande. (Det var visst någon som var intresserad men just för tillfället kunde personen inte tacka ja till uppdraget beroende på jobbsituationen.)

Likaså hade Sara Haglöf av sagt sig omval då hon bor utanför Västerås och har svårt att hinna med styrelsearbetet. Ett varmt tack för din tid i styrelsen.



Lena med blommor för sin tid som ordförande i vänortsföreningens styrelse

Båda avtackades med blommor. Laila Jordman valdes in i stället för Sara och sedan omval på de övriga platserna.

Föreningen bjöd de närvarande på "frossmackor" till kaffet/te och vid lottdragningen spädades det på med en hembakad kaka. Önskemål framkom vid fiket att någon form av förstärkning av valberedningen skulle vara bra.

Habari

Information gavs att föreningen ånyo har beviljats bidrag av kommunen till höstens resa. Är du intresserad att följa med på en uppföljningsresa i september? Som vanligt går arbetet ut på att följa upp våra fadderbarn och inte minst det nya Kindergartenbygget. Föreningen har bidragit med pengar till bygget. (Se vidare information på baksidan.)

Som föredragshållare efter mötet hade vi bjudit in Lage och Inger Bergström från Torsåker för att berätta om den vänförening Ihushi som de har varit med om att starta i närheten av Mwanza. Mwanza är en miljonstad och ligger vid Victoriasjön i norra Tanzania.

Inger var sjuk men Lage kom och efter årsmötet berättade han om vad de gjort och visade bilder från Ihushi.

Lage började inledningsvis med att berätta om sin bakgrund och han har ett förflutet inom biståndsverksamheten och att han har jobbat runt Victoriasjön tidigare. Han har gjort ett antal filmer och har haft en film med på en klimatkonferens i Johannesburg 2002. Under filmarbetet träffade han Emanuel Buguba som hjälpte till med att göra en film. Emanuel var lokalpolitiker i byn Ihushi och hade en vision om att där skapa en yrkesskola.

Utbildning är utveckling blev ett slagord som blivit sanning i byn genom samarbetet med människor i Torsåker. Verksamheten började 1999. Lage besöker Ihushi 2 ggr om året och vid senaste besöket förra året hade han mängder av gosedjur med sig till förskolan som också finns i byn.

Problem av olika art finns i alla samarbetsprojekt och det kommer också med tiden en

generationsväxling. Emanuel Buguba som varit en ledande gestalt och eldsjäl i projektet blir pensionär och ett överlämnande till nästa generation är förestående. Detta är förstås ett problem men det kan också ge nya möjligheter.

I byn är de flesta jordbrukare (stor likhet med vår vänort) och är alltså avgörande för bybornas ekonomi, men de flesta hushåll har andra kompletterande inkomster. Under senare år har sidoinkomsterna blivit allt mer viktiga i och med att jordbruket går allt sämre beroende på klimatförändringarna. Till exempel har man inte fått någon risskörd på fyra år!



Det första årets yrkesskolelever fick i sin praktik bygga det första huset på IDC:s lärocenter. Så har det fortsatt. Idag finns tio byggnader på på centret, alla byggda av ungdomarna på yrkesskolan.

Ett mycket intressant föredrag där vi kunde se många likheter med vår "verklighet i Usangi". Ett av många intressanta inslag var hur man hade kunnat installera datorer fast det inte finns någon ström framdragen till skolområdet.

Solpaneler är lösningen. Lite av en dröm för oss att kunna, till exempel på yrkesskolan i Usangi, starta datautbildningar med stöd av solpaneler då det i Usangi finns ström, men inte alltid. Problemet med generationsskifte är lika för oss. (Både här hemma men inte minst i Usangi) Vår LEO-styrelse för en allt mer tynande tillvaro men vår förhoppning står till den styrelse (med Mma Neatness) som bildats för att genomföra Kindergartenprojektet. [Se vidare nästa sida.](#) Vi önskar er alla en skön vår/sommar och du som ännu inte betalt in medlemsavgiften, snälla gör det.



"Det är mycke nu" Ni känner säkert igen uttrycket. Laila har som uppgift att försöka komma vidare med vårt Fair Trade engagemang. På mötet visades en kort inslag från förra hösten då bland annat Edit var och hälsade på Peter Patrik (som är vår kontakt gällande FT) Ska försöka lägga ut det på vår hemsida. Det är mycket av den glädje som vi möts av vid våra besök i Usangi. Väl mött och tack för att ni stöttar vår verksamhet.

Information rörande Kindergartenprojektet.

Under hösten 2013 har Usangi haft besök av ett antal av våra medlemmar. I gruppen som besökte Usangi fanns också en delegation som hade till uppgift att diskutera ovanstående projekt. Det var: Edit Jordman, Gudrun Carlström och Mats Aretég.

De hade av arbetsgruppen för projektet fått i uppdrag att:

Vid det planerade besöket i Usangi sammankalla projektledningen samt ledningen för vänortsföreningens styrelse i Usangi och diskutera hur vi ser på projektet och genomförandet och att vi har för avsikt att göra första utbetalningen efter arbetsgruppens hemkomst till Eskilstuna

Att gruppen tar upp frågan om bank och kontonummer och får den frågan klarlagd.

Att gruppen tydligt förklarar att använda medel redovisas med bokföring enligt normal redovisningssed och vidhängande verifikat samt hur de lokala intressenterna bidrar till projektet och att ytterligare medel betalas ut först efter fullständig redovisning.

Ett möte hölls med representanter för kindergartenprojektet den 5 september 2013 vid Kivindu Primary School

En sammanfattning av protokollet från mötet ger följande information om de beslut som fattades:

1. Att två klassrum ska byggas för en kostnad av 46 miljoner TSH
2. Att lista på byggnadsmaterial inklusive kostnad för, Kök, Matsal och Lekrum ska bli iordningställd och skickad till Eskilstuna så snart som möjligt.
3. Att projektet blir ekonomiskt stöttat i omgångar vartefter de olika stadierna genomförts och att den summa på 4,8 miljoner TSH som man redan beslutats att utbetalas ska sättas in på det konto som används vid vår hantering av nuvarande transaktioner för fadderbarnen. Det beslutades att detta ska gälla hela projekttiden.
4. Att det kommer att vara en noggrann rapportering av projektets framsteg och likaledes noggrann bokföring av inköp och kostnader.
5. Följande personer ansvarar för att rapportering och bokföring kommer oss tillhanda.
 - a. Mr Michael Mambea Bokföring
 - b. Mr Godfrey Mshane Kvartalsvis rapportering från projektet
 - c. Mrs Neatness Mziray -"-
 - d. Mrs Machari (Huvud lärare) -"-

Protokollet från mötet hade de besökande med sig hem i oktober och pengarna 20000SEK (4.800.000 TSH) har betalats ut enligt överenskommelsen.

Redovisning Nr 1 från projektkommittén.

Den 22 januari 2014 fick vi ett protokoll från projektkommittén där Mr Michel Mambea är ordförande och ansvarig för bokföringen. I protokollet redovisades att man har använt 4.925.000TSH på främst grundläggning. I detalj visade protokollet också hur summan använts. Anledningen till att det tagit lång tid säger han ha varit att de jobbat mest för hand och att de inte varit så många som grävt. De väntar nu på mer stöd från oss och är beredda att fortsätta med byggnationen. Till protokollet bifogades också ett antal bilder på hur det ser ut på byggplatsen. Efter att styrelsen tagit del av protokollet vid styrelsemötet i februari bestämdes att ytterligare 10000 SEK skulle skickas snarast.

Kommunikationen med Usangi är komplicerad och den som förekommer riktar sig av naturliga skäl främst till de ordinarie styrelseledamöterna. Uppdraget som projektledare för projektet bör därför enligt min uppfattning knytas till någon av de ordinarie styrelseledamöterna som har kontinuerlig kontakt med framför allt Mama Neatness.

Ärla den 13 april

Oswald Gustavsson

Redaktionen har ej tagit med den specificerade uppräknigen av utgifterna. Reds anmärkn