



Vänortsföreningen Eskilstuna-Usangi Nyhetsbrev

Jambo Usangivänner!

De nio från vänortsföreningen har kommit hem efter väl förrättat värv och vi har genomfört vårt Novembermötet på konstmuseet som vanligt. På novembermöte, som besöktes av ca 30 personer, fick de närvarande en redogörelse vad som hänt och vi ska försöka sammanfatta vad som berättades för oss.

De som var på besök i Usangi var Gudrun Carlström, Ulf-Richard Jansson, Edit Jordman, Laila Jordman, Mats och Rihan Aretog, Anette Axelsson, Lill Ågren samt Marianne Jonsson.

Det var ett digert program vår arbetsgrupp hade framför sig när de anlände till Usangi. De var även laddade med massor av packning med presenter och "grejer" till barnen och till både Mma Neatness och Mr Allen.

Vi börjar med uppföljningen av våra fadderbarn.

Här var Edit den ansvariga tillsammans med Mma Neatness och Mr. Allen förstås.

Under veckorna i Usangi hann gruppen med att träffa 150 av "våra 173 barn".

Berättelsen om de strapatser som gruppen upplevde för att besöka barnen berättades av Edit på mötet. Det var mycket klättrande i berg.



Den "handikappade" gruppen vid besöket.

En dag gick ut på att besöka en grupp funktionsnedsatta som bor ganska långt från själva "centrum" och, som sagt, det tar tid att komma fram.

Önskemål kom om att få en äggkläckningsmaskin. En av dem, som var dövstum och gått på utbildning, önskade snickarverktyg då det fanns möjlighet för honom att försörja sig.

En fadder hade skickat med en radio till sitt barn, som är blind. "Det var en lång och ansträngande promenad men när vi kom fram och när grabben fick känna på radion

Habari

och börja spela på den, Hela pojken lyste och det var ett stort ögonblick för oss alla som var med" refererade Edit.

Mma Neatness hade försökt nå och meddela så många barn/familjer som möjligt att de skulle komma ned till henne för att träffa "svenskarna" Så det var



Mma Neatness vilande under "uppföljningsrundorna" i bergen.

många som kom nedvandrande och träffades hemma hos Mma Neatness för att intervjuas och fotograferas. Därefter fick de gå ned till Barnhemmet och där delades kläder och övrigt ut till dem.

Som Edit sade: *Det var underbart att träffa alla barn och ungdomar, tyvärr fanns ingen möjlighet att träffa "alla våra barn". 25 av barnen var antingen sjuka, hjälpte en gammal farfar med hans jordbruk eller studerade på annan ort. De vi träffade blev fotograferade, de ritade eller skrev några rader till sina sponsorer. Foton av barnen kommer senare och jag hoppas att ni alla som stöttar barnen ska få någon respons från just ert barn.*

Samtidigt på plats kunde gruppen ordna så att föreningen kunde betala körkortsutbildning för två ungdomar samt, efter hemkomsten i samråd med fadderföräldrarna, ekonomisera en påbörjad turistguide utbildning på 1,5 år, Faddrarna lovade att stötta med ytterligare 400:- i engångssumma + fortsatt fadderbetalning för att han skulle kunna genomföra denna eftergymnasiala utbildning.

Gruppen kunde konstatera att våra fadderpengar verkligen gör nytta.

Det är så att fadderverksamheten är uppdelad på två personer i Usangi. Mr Allen och Mma Neatness. Mr Allen som tidigare jobbade på sjukhuset med "välfärdsfrågor" har bra reda på de barn och familjer som har det svårt via sjukhuset. Han administrerar i dag 18 barn. De övriga är således Mma Neatness ansvar. Mma Monias **Getprojekt** följdes



En av de kvinnor som nu har getter och tycker att verksamheten fungerar bra

upp tillsammans med Peter Patrik som är kontaktpersonen när det gäller detta projekt.

Anette, som har god erfarenhet av getter; kunde tillsammans med Laila och Peter konstatera att getterna i stort mätte mycket bra. Problemet var att kvinnorna inte visste att man måste klippa klövarna (Verka klövar). Detta utfördes på plats och Peter lovade att se till att detta gjordes regelbundet. (Möjlig affärsidé?)

Fair Trade Kardemumma



Föreningen har ett samarbete med kommunens Fair Trade-grupp där vårt mål är att få till någon form av verksamhet i Usangi inom detta område, Början(?) var att ta med sig 12 kg kardemumma som odlats ekologiskt och där Peter Patrik är vår kontaktperson.

Han har själv odlat det mesta av de 12 kg som gruppen fraktade hem.

Vi har i detta nummer lite mer än vanligt att berätta om så det blir nästan ett "dubbelnummer".

På nästa sida berättar vi mer från Novembermötet och om våra andra verksamheter samt Kindergartenprojektet.

Du kan vara med att på ett enkelt sätt stötta våra projekt. Köp årets Usangikalender!



Vänortsföreningen Eskilstuna-Usangi Nyhetsbrev

Habari



Bränningen sker fortfarande "på det gamla sättet"

Krukmakeriet.

Krukmakeriet besöktes och det fungerar fortfarande mycket bra. Behovet av lite investeringar behövs då det skulle behövas ytterligare en drejskiva och det är lite av en "flaskhals" för att alla skall kunna dreja då kvinnorna mer eller mindre försöker att gå skift för att hinna med.

Likasa slår man sönder leran med käppar fortfarande. En maskin av något slag som utförde detta jobb står även på önskelistan.

En brännugn som kvinnorna förstår sig på och är enkel att använda skulle nog vara ett lyft för verksamheten.

En mer personlig reflektion är att kvinnorna skulle behöva lite utbildning i att driva företag. Självva hantverket fungerar mycket bra men att avsätta lite kapital för investeringar för framtida behov borde nog till.

Yrkesskolan (UVTC) är i drift fortfarande, dock lite haltande, och har nu fått stöd från Holland. Lokalerna är bra men utrustningen börjar bli sliten. Behovet av att få duktiga lärare som kan utveckla verksamheten, kanske är det största problemet. Usangiborna önskar att vi ånyo skulle kunna engagera oss i detta yrkesskoleprojekt.

Plantskolan.



En bild från 06 då vi besökte den nya plantskolan. Vi vet inte riktigt vad som sedan hände, men vår medverkan har tillfälligt (?) upphört.

Nämner vårt tidigare, nu vilande, trädplanteringsprojekt. Det hände något som vi inte riktigt har fått kläm på men behovet av nya plantor är stort. Tidigare ansvarade och lät plantera Nelson på Lomwe secondary school träd på ett föredömligt sätt. Det vore intressant att följa upp trädplanteringen men vi har hittills prioriterat de nu redovisade verksamheterna.



Ett typiskt kök i Usangi. I bästa fall har man tillgång till kol.

Matlagning.

Ni som varit i Usangi har säkert förundrats över köken och dess standard.

Med besvikelse berättade man från den satsning som gjordes på **sjukhusköket**, Det börjar nu att se ut som före renoveringen. Konstigt nog så fortsätter man med "tillmakningsmetoden" fast vi investerade i nya vedspisar. Det innebär även att rökrören fungerar dåligt och att det röker in med allt vad det innebär. Det är svårt att ändra på gamla traditioner.

Patientköket (där anhöriga lagar mat) fungerar ännu men de enkla vedspisar som då anskaffades börjar att bli dåliga.

Kindergartenprojektet.

Gudrun gav en sammanfattning av uppföljningen av projektet "så här långt". Ett av våra uppdrag var att stämna av Kindergartenprojektet:

Vi träffade femton personer (deras ledningsgrupp) och besiktade den plats där skolan ska byggas. Platsen ligger i närheten av den "förskola" som ligger i närheten av Mma neatness bostad och som vi bedömde det hela var det en lämplig plats där det även finns möjlighet till lek etc.

Många önskemål framkom men sammanfattningsvis kan vi kon-

statera att ledningsgruppen är väl informerad om våra förutsättningar på hur vi framledes kan hjälpa till och vad vi anser om lärarkapacitet etc. Det som är bra är att projektet är prioriterat i Mwanga och har stöd av den Tanzaniska regeringen.

Vi godkände den första utbetalningen på 20.000:- för att starta bygget.



Styrelsen och den svenska gruppen (utom Mats Areteg som tog bilden)

"*Sammanfattningsvis ansåg vi att skolan har stora möjligheter att utvecklas på rätt sätt*". Avslutade Gudrun sin sammanfattning på Novembermötet.

Novembermötet avslutades med lottdragning och allmän försäljning av både nya och gamla "prylar" både från Usangi/Tanzania och övrigt inhandlade Fair Trade märkta varor.

På mötet lanserades årets "**Usangikalender**" där allt överskott tillfaller Kindergartenprojektet och "våra barn" i Usangi.

På framsidan är fotot från mötet med ledningsgruppen i Usangi.

Ett bra sätt att stödja verksamheten är att köpa kalendern.

En fråga diskuterades aldrig men har diskuterats i styrelsen. Vi har möjligheter att åka ner till Usangi, mycket på egen bekostnad, men hur ser möjligheterna för våra kontaktpersoner att besöka oss? TÄNK om detta vore möjligt för dem att komma hit igen?

Vi vill passa på att tacka kommunen för det stöd vi fick i samband med årets resa.

Vi vill med detta Nyhetsbrev önska Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Tack för att du/ni stöttar Vänortsföreningen Eskilstuna—Usangi