



Vänortsföreningen Eskilstuna-Usangi Nyhetsbrev

Jambo Usangivänner!

Årsmötet är genomfört med ca 40 personer närvarande. Vi hade även långväga medlemmar och gäster som mötte upp på Eskilstuna Konstmuseum där föreningens möten hålls, som vanligt. Ett varmt tack till museet för värdskapet.

Till mötesordförande valdes Marianne Jonsson. Till ny kassör valdes Gerd Zeller då vår "gamla" kassör Ulla Lindberg hade avböjt omval men valdes in som suppleant. Fö inga ändringar.

Gerd Zeller är välbekant inom vänortsföreningen och var en av de drivande när yrkesskolan i Usangi byggdes upp på 90 talet.

Oswald Gustavsson gav en kort resumé hur Kindergartenprojektet har utvecklats hittills. Vi väntar i stort sett på klarsignal från Usangi för att komma i gång. Men fortfarande problem med att ha "löpande kontakt"

Fadderverksamhetens utveckling presenterades där rapporten visade att fadderföräldrarnas insatser verkligen gör nytta.

Vinnare på det speciella "närvarolotteriet" var Ulf-Richard Jansson. Han vann priset, en film av Göran Skytte "Lena Maria Klingvall möter Afrika" som knyter an till föreningens Kindergartenprojekt.

På tal om nytta. Det kom ett brev: Vi alla faddrar önskar att få brev från våra fadderbarn. Det är inte alla förunnat men det händer och en av fadderföräldrarna fick ett brev som vi har (fritt) översatt så ni alla kan ta del av. Så här lyder det: *Hej!*

Hur mår du och dina familjemedlemmar. Hälsa till de äldre och ge de yngre min kärlek. Motivet för det här korta brevet är att tacka dig, du kan inte föreställa dig den lycka och glädje jag känner. Jag måste meddela dig att jag redan fått ett arbete. Jag är utsedd att undervisa i Dodoma regionen. Jag vill berätta för dig att jag lyckligtvis har fått en säng och lite köksutrustning och just nu håller jag på att packa för att resa till mitt nya arbete jag ska vara där i god tid före den nionde mars. När jag får min första lön köper jag mera

Habari

saker.

När ett barn får sin första lön ska han/hon enligt vår sed ge den till sina föräldrar men jag föredrar att ge den till dig därför att du är den ende som gjort det möjligt för mig att förverkliga mina drömmar. Jag har fått det här jobbet tack vare dina insatser så jag måste ge ett speciellt tack till dig. Jag kan just nu inte betala men jag ber för dig. Jag har inte mer att säga just nu men när du får det här brevet ber jag dig att informera mig så jag kan sända min lön till dig. Jag köper nog också en gåva till dig och ger den till dig när du kommer för att besöka mig i Tanzania?

Snälla du jag väntar på ditt svar.

*Massor av kärlek
Elisabeth Justin*



En bild från "nätet" Är det här någon av Elisabeths kommande elever?

Att det är en sed att ge sin första lön till sina föräldrar är inget som vi i styrelsen visste men det är mycket vi inte vet av sedvänjor i vår vänort. Men man blir rörd av den möjlighet som kan öppna sig för "våra barn" trots att det finns sedvänjor som vi inte känner till men det är också det som gör vårt engagemang så spännande att få ta del av och lära oss mer om varandra.

Det är mycket vi inte förstår. Fick ett mejl från en vän till Mr Allen att hon inte fått någon kontakt med honom och undrade om vi kunde hjälpa till att undersöka vad som ev. hade hänt.

Vi skrev och sms'ade till både Mma Neatness och Mr Nelson men att få något direkt svar var svårare

Efter en tid kom ett mejl om att personen nu hade fått kontakt med Mr Allen och allt var bra, men att han hade varit sjuk och legat på sjukhuset.

Lite så här kan det vara. Att vi i bland inte hör något eller om det är svårt att nå en person kan det kanske bero på sjukdom men lika ofta kan det vara så att det "strulat" till sig på något sätt och det verkar som om våra vänner inte vill belasta oss med negativa händelser.

Fadderverksamheten är alltid aktuell Mma Neatness önskar att få besök från oss och vi önskar gärna kunna besöka "våra" barn och se vad som händer på plats.

Vad händer med Kindergartenprojektet? Vi väntar på att höra från dem men vi får inga direkta svar. Vad har hänt? Allt är ju i princip klart?

Fairtrade är ännu helt i sin linda. Är detta ett möjligt projekt i Usangi? Eskilstuna kommun är en Fairtrade City och önskar på något sätt få till en handel av någon Rättviseframställd produkt som kan säljas här i Eskilstuna.

Vi har kontaktat Mr Nelson Kängero och Mr. EB Toroka och de verkade intresserade av idén Vi har även kontakt med Peter Patrik som tidigare har levererat Kardemumma till oss. Kan han vara intresserad av att odla något som går att sälja här i Eskilstuna?

Kanske en form av samarbete med flera bönder som gemensamt kan leverera odlade produkter för att få volym?

Kan Nelson och EB Toroka få till en säljorganisation som klarar av att leverera dessa produkter till Eskilstuna? Som ni hör finns det planer men kanske det största problemet inte är odlingsmässigt utan mer rent tekniskt.

Vår kommunikation fungerar ofta väldigt bra med sms och även (ibland) via e-post. Att skicka brev kan ta tid. En månad är inte ovanligt, men det kan sägas att det blivit bättre på senare tid. men inte bra,

Det är därför vi har många skäl för att planera en resa till Usangi under året för att på plats följa upp alla "fasta och lösa trådar" och inte minst träffa Mma Neatness samt försöka träffa alla "våra barn" och övriga vänner i Usangi.

Tack för att du stöder vänortsföreningen

Som ni ser finns planer att än en gång besöka Usangi för att följa upp vår verksamhet samt stämma av våra olika projekt och tankar med dem det berör. Det är ju utifrån Usangibornas tankar, idéer och möjligheter vi vill genomföra våra gemensamma projekt. Eskilstuna kommun har tilldelat oss ett resebidrag för max 10 personer. Bidraget täcker en liten del av kostnaderna men det är välkommet. Planering pågår om frågorna Vem Vad Hur och När kring resan. Kanske vi behöver dela på oss och åka två "gäng". Är du intresserad av att åka ner och träffa våra vänner i Usangi? I så fall hör av dej till någon i styrelsen.