



Vänortsföreningen Eskilstuna-Usangi Nyhetsbrev

Jambo Usangivänner!

Så är sommaren slut och snart är det både vinter och juletid. På tal om Jul så är det många av oss fadderföräldrar som funderar på att skicka ned en julklapp till "vårt barn". Det går alldeles utmärkt. Men. Försök att hålla paketet så litet och lätt som möjligt. (portokostnader) Har vi otur kan det hända att tullen börjar fundera på vad vi skickar och det kan bli lite problematiskt. Men ett litet paket brukar alltid fungera eller varför inte en extra juleslant så att barnet kan handla själv vilket brukar vara mycket uppskattat. Kontakta Edit senast före den 31 november.

Vi fortsätter på barn temat. Vårt i särklass största åtagande. I september skickade vi ner bidrag till 113 barn och 42 ungdomar. Det gör sammantaget 63.750 :- Till detta 900:- kronor till Sophia (Barnhemmets "Nanni") samt från Torshälla församling rörande lekis 1.800:- Totalt 66.450:- Ni alla gör ett fantastiskt jobb.



En bild med glada barn från Usangi.

Våra övriga insatser går lite på sparlåga då vi har lite problem emellanåt att nå de som lokalt har ansvar för våra olika projekt. Kanske något vi gemensamt kan börja diskutera på medlemsträffen?

Det lilla patientköket är klart men det verkar vara något problem med hänggrännor??? Allas vår Peter Patrik är kontaktad och kommer att åtgärda problemet.

Ett "kontaktproblem" beror på att alla våra tidigare nyckelpersoner på sjukhuset är utbytta och

Habari

det är nya människor som vi måste upprätta en mer varaktig dialog med.



En bild från sjukhuset i Same som Dr. Sango nu jobbar på. Han trivs på sin nya arbetsplats, men vi och alla Usangibor saknar honom.

Rapporter har nått oss om att den nya vattenpumpen som Hällby skola har samlat pengar till ska vara på plats. Vi får väl kolla när vi åker ned under 2011.

Jo då. **En resa är planerad** att genomföras under nästa år. Många medlemmar har efterfrågat detta och det vore intressant att diskutera Hur och När.

Frågan är öppen. Vi hoppas att detta kan vara en av punkterna att ta upp på medlemsträffen den 25 november.

En ny vänortsgroup är bildad inom kommunen och vi ser gärna att någon representant av er kommer så vi får höra lite kring hur kommunen ser på väntor i allmänhet och synnerhet den i Tanzania.



Årets upplaga av Torshälla marknad. Vårt försäljningsstånd är under uppförande för att kunna möta anstormningen av köpare till våra produkter. Det gick relativt bra även i år. Så tack till er alla både arrangörer och köpare.

Lite om vårt Kvinnoprojekt. Det rullar på som man säger. Det är Mma Neatness som håller i det hela med hjälp av några andra kvinnor som job-

bar som lärare. Det hela går som en cirkel och "skolsalen" är hemma på Mma Neatness altan. Studenterna brukar hjälpa till emellanåt och det hela utvecklas positivt så långt vi kan se.



Full fart på studierna Intresset är på topp.

Förresten Tack för att du betalar medlemsavgiften och **Du har väl inte glömt att betala?** Vi håller på att åter stämma av medlemsmatrikeln i föreningen, och en påminnelse har skickats ut då det var förvånansvärt många som hade glömt (får vi hoppas) i år.

Temat för närvarande är ju "Världens barn". Barnen är ju framtiden. Behovet är stort och ett nära nog globalt problem där inte bara katastrofer utgör ett hot utan framför allt fattigdomen och de ständigt pågående sjukdomar som splittrar familjer. Vi i föreningen vill med er hjälp stödja barnen i Usangi och 2011 års kalender har således syftet att överskottet ska stödja fadderverksamhet.



Glada lekande barn hemma på Mma Neatness altan får symbolisera era bidrag till en positiv framtid för "våra barn"

Asante sana till er alla

Årets medlemsträff sker den 25 november på konstmuseet här i Eskilstuna. Som vanligt önskar vi er alla hjärtligt välkomna. På programmet står bland annat en introduktion av 2011 års "Usangi kalender." Eskilstuna Konstmuseum har sponsrat ett pris lite utöver det vanliga. Det är ett verk av konstnären Stanislav Zoladi och priset för kalendern är bara 80:- kronor och vi trycker upp dem i endast 50 ex. Se mer om programpunkterna i den separata inbjudan. Det vore intressant att få lite kommentarer på hur ni uppfattar våra försök till kommunikation till er alla. Kom gärna med idéer och synpunkter. Vi är öppna för förslag. Ett år den planerade resan till Usangi under senare delen av 2011. Låt oss diskutera när ni som planerar att åka tycker det skulle passa bäst och vad ni önskar ska ingå i resan. Väl mött i framtiden, hälsar redaktören.