



Vänortsföreningen Eskilstuna-Usangi Nyhetsbrev

Hej igen Usangivänner!

Det händer mycket nu... Våra sex Usangifarare har kommit hem igen och har massor att berätta från årets resa. **Mälardalens högskola** har som vanligt haft många studenter under året i Usangi och dessa kommer hem med många intryck och minnen för livet. (Vi får säkert höra några reflektioner från några studenter på vårt medlemsmöte nu den 15 november)

Världen barn har åter varit en succé och då har man inte räknat in ER roll i det hela.

Usangiföreningens fadderverksamhet växer tack vare ert stöd. Det finns faddrar från i stort sett hela Sverige, inte bara från Eskilstuna. Viket engagemang.



Bild från "fadderbarnsuppföljning"

TACK till er alla.

Östra Afrika har stor torka för närvarande och även Usangi är drabbat. Jag (red) saxar lite från Mr Nelson Kangero i sitt senaste brev där vi bland annat har diskuterat miljöpåverkan:

May be the visitors have something to inform you about their experiences in Usangi our non-involvement notwithstanding.

From their observations, we could

come up with something more constructive. We are open for any opinions as always. Meanwhile, we still think we need your cooperation more than before.

The weather here is very unfriendly, getting hot dry and dusty. No rains for the past three seasons The rivers are drying up The greenery disappearing fast Climate change and all the attendant problems

Please let us hear from you. Regards to all friends of UEFA

Tråkiga nyheter men om inte vi, med ert stöd, fanns på plats hade problemen varit än större. Barnen går i skola och får stöd till sin egen utveckling som kommer hela samhället till del. Våra projekt utvecklas kanske inte riktigt så fort som vore möjligt, styrelsen i Usangi har problem och bör förnygras (likaså styrelsen här hemma, inget unikt i ock för sig) men det finns ljusglimtar och låt oss ta fasta på dem. Vi får kämpa på.

En ljusglimt är redan nämnd **Fadderverksamheten**. Där är vi nu tillsammans 110 familjer /enskilda som sponsrar 120 barn. Edit som ansvarig för verksamheten har ånyo på plats följt upp verksamheten, med hjälp från de övriga från årets resa, och låter hälsa att barnen utvecklas mycket positivt och hon ser en stor förbättring under de år hon har följt verksamheten. Edit lovar att ge oss mer information på mötet nu i november.

Ulf Richard låter hälsa att **kvinnoprojektet** med cirkelstudier har fallit mycket väl ut. En grupp kvinnor träffas nu regelbundet hemma hos Mma Neatness (var annars red anm.) och studerar under en varm

och kreativ atmosfär. Möjligheter skapas genom egenutveckling. Kvinnorna har även startat en form av catering där de gemensamt har köpt in köksutrustning som de sedan hyr ut vid behov till exempel fester. De erbjuder även matlagning. (Vilken grej).

På Sjukhuset har Örjan med Peter Patrik på plats lyckats få till ett bättre patientkök. (Ett önskemål som vi tidigare har berättat om) Spisar, en lokal innovation, är en utveckling av att använda den traditionella öppna elden vid matlagning, är inköpta från Krukmakeriet.

Däremot saknar vi alla våra gam-



UKU's vedspis med två öppningar för kokkärl. Mycket vedbesparande.

la kontakter på sjukhuset. Som traditionen bjuder i Tanzania flyttas ledande personal runt till andra orter, vilket vi tycker är mycket beklagansvärt för vår del, då den tidigare ledningspersonalen var väl insatta i våra projekt. Vi saknar dem, men hoppas att åter kunna bygga upp en god och konstruktiv relation "med de nya"

Åldreboendet får kanske en mer positiv möjlighet att förverkligas. Gruppen hade möte med ledande personer från Mwanga (centralorten) som bad om ursäkt från deras sida och beklagade att projektet dragit ut på tiden. Behovet är större nu än när projektet initierades och vi väntar med spänning på vad de har att komma med.

Vg vänd:

Sammanställning av en intervju med vår nye ordförande: Jag heter Siv Wahlgren-Lindberg och har jobbat som sjuksköterska och de senaste 20 åren som lärare. Jag har alltid brunnit för detta med kvinnors självbild och egenutveckling. Via mitt arbete på Mälardalens högskolan var jag involverad i de studenter som hade möjligheten att få vara i Usangi under sin utbildningsperiod. Att se hur det påverkade och utvecklade, inte bara de enskilda studenterna utan även personalen på sjukhuset i Usangi, var en fantastisk upplevelse. Ett enastående samarbete mellan högskolan och sjukhuset. Jag och min man hade möjligheten att vara med vid fjolårets resa till Usangi och mitt bestående minne är dels barnen, och de möjligheter vi ger dem via den stora fadderverksamheten, och alla människor vänlighet som trots vardagliga problem är snara till skrätt

Forts fr sid 1

Jag ser dock ett behov av att få kvinnor att i större utsträckning ta tag i sin egen utveckling och här finns många möjligheter genom vårt samarbete mellan våra vänorter. Min vision är att få vara med och kunna påverka denna utveckling. Tänk om fler människor här i Eskilstuna kunde vara med och påverka, och ge sitt bidrag, via sina egna erfarenheter och kunskande inom exempelvis arbetsgrupper eller ”bara” vid våra träffar. Kom gärna och diskutera med oss nu på medlemsträffen.

Trädprojektet finns planer på att utvidga som tidigare nämnts. Organisationen på plats fungera inte så bra för närvarande och vi behöver ta nya tag. LEO är medvetna om problemen och årets torka i området har inte förbättrat möjligheterna. Vi har tagit kontakt med Årlandspingstförsamling som driver ett liknande projekt i norra Tanzania, med Vi-skogen som förebild, för att utbyta erfarenheter framgent.

Så lite nyheter från vår verksamhet på hemmaplan.

Torshälla Marknad är genomförd, andra helgen i september. Under lördagen var det full kommers i det vackra vädret. Lite sämre väder på söndagen och med det lite mindre försäljning.

Försäljningen gick sammantaget mycket bra så TACK till er alla som var engagerade både som säljare och inte minst ni som handlade och därmed stöder vår verksamhet. Alla intjänade pengar går oavkortat till vår verksamhet och kommer invånarna i Usangi till del genom alla våra projekt.

Vi vill här passa på att informera om **föreningens utveckling med tanke på medlemsantalet.**

I skrivandes stund har vi 202 personer inskrivna i vårt medlemsregister, inklusive alla faddrar, fördelade på 160 adresser. Det innebär att vi tillsammans är många som vill vara med och stötta och ta del av kulturutbytet mellan våra två vänorter Eskilstuna och Usangi. Vi bugar och tackar.

Inte nog med detta. Som tidigare nämnts kommer vår höstträff, **Medlemsträffen**, att ske på konstmuseet här i Eskilstuna den 15 november. (se vidare separat inbjudan)

Här kommer vi att få del av det som hänt under året i Usangi med bildspel och övrig information både från Edit som ansvarig för faddrarna här på hemmaplan samt förhoppningsvis även från någon av årets studenter som har genomfört ”ett par månaders arbetande på sjukhuset”.



Några av de barn som med er hjälp har möjlighet att förverkliga många barns drömmar i fattiga länder. Möjlighet till skolgång.