



Vänortsföreningen Eskilstuna-Usangi Nyhetsbrev

Hej alla Usangivänner och en god fortsättning!

Ännu ett år har passerat och vi har redan kommit en bra bit in på det nya året. Det som ni nu ska boka in i era kalendrar (kanske rentav en Usangikalender) är **Årsmötet den 10 mars 2009** och som vanligt står Eskilstuna Konstmuseum som värd.

.Mycket händer i smått och i stort fast ibland undrar vi om något sker därför kan det vara av intresse att ge lite extra information kring de tre projekt som tar det mesta av vår tid för närvarande.

Fadderbarnen som får en allt större omfattning. För ett par år sedan sa vi i styrelsen att gränsen bör gå vid 65 barn för att vi skulle klara administrationen och att



det skulle kunna fungera bra för alla parter.

I dag omfattar verksamheten 117 barn där flera går på högre utbildning, och det fungerar mycket bra, med en "mottagande organisation" med Mma Neatness och Mr Allen som garanter. Vi kan tack vare er alla fadderföräldrar, med stolthet säga, att tillsammans ger vi många, många barn ett drägligare liv med skolgång och allt vad det innebär av framtida möjligheter. *Tack alla för att ni engagerar er.*

Lite skämtsamt kan vi säga att det är tolv av våra barn som

Habari

"vuxet till sig" och redan påbörjat en högre utbildning.



Men det innebär även att fadderföräldrarna får en högre månadskostnad. Vi har informerat dem och hoppas att ni även i fortsättningen stöder dessa barn. Närmare statistik kring ålderfördelning etc. kommer i årets Verksamhetsrapport.



Ett spännande projekt som testas och som vi nämnt tidigare är det **kvinnoprojekt** som bedrivs för Tanzania på ett något annorlunda sätt. Vi har startat ett antal cirklar efter svensk modell.

De olika kurserna har en cirkelledare som ansvarar för själva utbildningen, och deltagarna får kurslitteratur och följer en kursplan. Närvarolistan skickas till Ulf Richard för uppföljning och ersättning skickas ned. Föreningen står för handledare och kurslitteratur och som vanligt är det Mma Neatness som håller i trådarna i Usangi.

Äldre och Handikappboendet. Vi lyckades sälja alla 150

kalendrarna vilket innebär att detta konto har ökat med lite drygt 9.500:- SEK.

Vi hade planerat att här och nu meddela vilken som vunnit "första pris", alltså tavlan, men vi var inte riktigt klara vid vårt senaste möte så dragningen sker nu på februarimötet i stället. Tavlan kommer att delas ut på Årsmötet, har vi tänkt. Svårigheterna med kommunikationen kring projektet är fortfarande ett problem men projektet går framåt. Arbetsgruppen diskuterar kring hur vi ska kunna påbörja bygget redan i år då vi åter planerar för en Usangiresa i sommar/höst.

TACK till er som sålt och framför allt till er som har köpt vår kalender.

En liten rolig information är att vi har tillskrivit kommunen om att få uppkalla en gata till "Usangigatan" efter förslag från en uppmärksam eskilstunabo som kom med både förslag på plats och hade "ett gångbart argument" som vi i styrelsen anammade direkt. Så nu får vi se om kommunen har samma uppfattning. Tack för det initiativet.



Som vanligt kan vi inte undanhålla er en färsk bild från **Krukmakeriet** Det är Annelie som har bidragit med sina bilder. Det är lika fascinerande att få se hur detta lyckade kvinnoprojekt fortlever och utvecklas efter så många år sedan Mma Monia startade det hela.

Här har vi tänkt att DU som är intresserad av vår verksamhet och har idéer eller något att dela med dig av till oss andra som läser Nyhetsbrevet Alltså en form av ett öppet "forum" för Era åsikter tankar.

Skickade ut en fråga spontant vad som "de ville veta lite mer om" Ett av flera svar var att få mer allmän information från fadderbarnen. Vi kan här börja med att berätta att alla julpaket som skickats ned har kommit fram men att det blev tullavgift på paketen. Vi har alltid uppmanat Mma Neatness att fadderföräldrarna önskar en personlig hälsning från "sitt barn" Vi fick nu en bunt brev från Usangi, tråkigt nog inte till alla, som vi har vidarebefordrat. Ett av breven har vi fått löfte av "föräldrarna" att publicera och det gör vi här på baksidan, då vi tycker det som står i brevet är glädjande för oss alla som tror på att hjälpa barnen framåt i livet. Tycker själv att det var inspirerande att ta del av i vår tålmodiga väntan på ett eget brev från "vårt barn." **Verksamhetsberättelsen skickas ut separat Vi syns den 10 mars.**